

Beste Vrienden, Vrijwilligers en Medewerkers van het Stadhuismuseum



Het is fijn om Vriend met elkaar te zijn, een Vriend is er in dagen dat je hem of haar nodig hebt. Er zijn Losse en Vaste Vrienden en ze zijn allen dierbaar.

De Stichting heeft sinds kort 51 Vaste Vrienden en Schenkers! U kunt zich voorstellen dat wij daar in relatief korte tijd erg blij mee zijn. Wij danken hen voor het vertrouwen in de Stichting. U helpt ons op weg naar de uitvoering van de projecten die wij ons tot doel gesteld hebben.

Natuurlijk is het nog niet genoeg om kostbare projecten te gaan uitvoeren, maar het volgende doel is duidelijk en uitvoerbaar. Het "100 bijzondere voorwerpen boek" dat al drie jaar op de plank ligt. Wie op de Franse avond is geweest heeft een aantal voorwerpen kunnen bewonderen en hun geschiedenis gehoord.

Volgend jaar lukt het zeker om het boek met bijzondere voorwerpen uit te geven. Betty Blikman ,amateur historica, is de bedenker van het boek. Conservator Peter Priester en fotograaf Erik Bontekoe werken momenteel aan de vormgeving en de teksten. U bent als vaste Vriend straks onderdeel van de geboorte van dit boek. De Stichting gaat samen met de medewerkers een avond wijden aan de uitgave van dit boek. Vrienden hebben daarbij het voordeel dat ze gratis welkom zijn op deze avond.

Educatie is een belangrijk speerpunt van de Stichting en voor de jeugd liggen er mooie uitdagingen. Musea moeten met de digitale tijd mee. Wat denkt u van een App op mobiel of ipad naast een traditionele speurtocht. Dit kan in samenwerking met de andere musea op het eiland een interessant project worden. De kunst is om jongeren te boeien en te binden.



We werken gestaag door aan het werven van nieuwe vrienden. Juist in tijden van crisis heb je elkaar nodig om het culturele erfgoed te ondersteunen en behouden. Deze initiatieven leveren ook werk op, wat uitbesteed wordt op het eiland.

Het Stadhuismuseum gaat in 2014 in bepaalde mate verzelfstandigen. De eilandelijke musea gaan waar mogelijk samenwerken. Er is goede wil om dit uit te voeren en als er vertrouwen is in elkaar, dan gaat dat zeker lukken.

U krijgt als Vriend binnenkort uw Poorter of Reder kaart van 2014 in de bus. U kunt u melden aan de balie met uw kaart die op naam staat van u en of uw partner. Wilt u meer informatie of heeft u suggesties dan kunt u mailen naar info@vriendenvanhetstadhuismuseum.nl.

Het bestuur van de Stichting Vrienden wenst u allen een inspirerend, gezond en hoopvol 2014 toe.

Met Vriend-elijke groet,

Luitzen Bijlsma, Gera Klijnsma, Stella Venema, Jaqueline Landman en Baukje Bijlsma

